



Kirke & Sogn

Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

BRORSTRUP-RAVNKILDE PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:

8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig postkasse, dersom man vil sende personfølsomme oplysninger til rådet: 8279fortrolig@sogn.dk

MENIGHEDSRÅD:

Se konstitueringen på hjemmesiden:

www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

Graver ved begge kirker:

Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

Organist, begge kirker:

Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

Kirkesanger Brorstrup:

Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Kirkesanger, Ravnkilde:

Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Sognepræst:

Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Sognepræst:

Therese Strand Kudajewski

Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

SIDEN SIDST

RAVNKILDE SOGN:

DØBT

Vilde Højgaard Haslund
Døbt 1. marts 2020
i Ravnkilde kirke

VIET

Ingen vielser i Ravnkilde kirke siden sidst

BEGRAVET

Leif Albrechtsen
15. februar 2020
bisat fra Rold kirke

Conny Justesen

bisat 5. marts 2020
fra Ravnkilde kirke

Agner Pedersen, Ravnkilde
begravet den 11. april 2020
fra Ravnkilde kirke

Odi Marie Jensen
bisat den 23. april 2020
fra Ravnkilde kirke

BRORSTRUP SOGN:

DØBT

Bjørn Lund Nesheim
Døbt 8. februar 2020
i Brorstrup kirke

VIET

Ingen vielser i Brorstrup Kirke siden sidst

BEGRAVET

Anne Dorte Kristensen
den 21. februar 2020
begravet fra Aars kirke

Forsidebilledet viser Christian X, der på den hvide hest med navnet Malgré Tout (Trods Alt på dansk) rider over grænsen ved Kongedåen og "henter Sønderjylland hjem".



Ved dåben af Bjørn deltog hans lille fætter, Tobias, fra Bergen-området i Norge. Han var klædt i det fineste puds. Det er en smuk skik, man holder fast i i Norge, at man ofte ved festlige lejligheder, som f.eks. dåb, klæder sig i nationaldragt.

HJERTELOG TILLYKKE



Bjørn Lund Nesheim



Vilde Højgaard Haslund

Giv noget godt videre til vores børn.

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020


MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
 OG BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

Orienteringsmøder

Få indflydelse på, hvad der skal ske i Brorstrup og Ravnkilde sogne de næste fire år

Kom og hør mere om, hvordan du kan medvirke til mere fællesskab i vores to små lokalsamfund. Menighedsrådet arbejder på at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i vores sogne. Så hvis du vil give et nap med eller bare høre om, hvad der kunne være mulighed for de næste fire år, så: **Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i menighedsrådet.**

Det sker for:

Brorstrup sogn: 9. juni kl. 19.00
 i Mejlby Borger- og Kulturhus

Ravnkilde sogn: 10. juni kl. 19.00
 i Ravnkilde Forsamlingshus

SØNDERJYLLAND

1920 – 2020



Der var planlagt store og flotte markeringer af 100 året for, at kong Christian X den 10. juli 1920 på sin hvide hest red over den nye grænse og dermed markerede, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Alle disse fests tilgæder er af velkendte

grunde desværre aflyst, men mon ikke vi alligevel i fjernsyn og andre steder får fortalt om den bevægende dag i 1920.

Om den historiske baggrund vil jeg ikke skrive her, men jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg i min barndom oplevede eftervirkningerne af genforeningen, om end i det små, men ikke desto mindre meget nærværende.

I min barndomsby Oplev boede et ægtepar, hvor kvinden var født i 1904 i Skrave sogn lige syd for den daværende grænse i en dansksindet familie, men hun skulle jo naturligvis følge undervisningen på tysk i skolen. Tysk var hele livet igennem for hende et påtvunget sprog, mens dansk var og blev ved med at være hendes modersmål, hendes hjertesprog.

Hun kom som ung kvinde til Oplev og levede et normalt liv der med mand og børn og som kone på en gård.

Så skete det frygtelige for hende, at Danmark blev besat den 9. april 1940. Jeg tror, at hun følte det, som om tyskerne "indhentede" hende og endnu en gang blev hendes skæbne.

Hun gjorde alt for at skjule, at hun forstod og talte tysk flydende, ikke fordi hun ikke stolede på naboernes loyalitet over for hende, eller at de ville betragte hende som tyskvenlig, men hun ville ikke på nogen måde "bruges" af den tyske besættelsesmagt som tolk, hvad jo egentlig kunne være meget oplagt, hvis de fandt ud af hendes barndom i det daværende Tyskland.

Hun formåede at holde sine tyskkundskaber skjult for besættelsesmagten, hvorfor befrielsesbudskabet den 4. maj 1945 fik en ekstra dimension fra hende.

Jeg husker dette elskelige menneske med megen glæde, og jeg kan endnu høre hendes umiskendelige sønderjyske accent.

I dag kan det måske synes så fjernt, men mange år efter besættelsen blev det tyske sprog og Tyskland i det hele taget stadig af mange mødt med et vist forbehold, for nogle vedkommende sågar et had.

Grænseforeningen, Sydslesvig

Min far var engageret i mange foreninger, og da han havde et stærkt nationalt sindelag, var det naturligt for ham at søge ind i bl.a. Hjemmeværnet. Det sønderjyske spørgsmål optog ham også, og derfor søgte han kontakt med Grænseforeningen.

Selv om det nu er så mange år siden, så må det være denne kontakt til Sønderjylland og derigennem også til Sydslesvig, som førte til, at vi nogle gange havde besøg af unge mennesker fra de danske menigheder i Sydslesvig. Det var ikke ofte det skete, men jeg mindes disse lidt "

eksotiske" besøg som meget spændende. Især husker jeg den helt specielle accent, som disse dejlige sydslesviger havde i deres danske sprog.

Det tyske mindretal i Sønderjylland

Igenom hele min skoletid, både folkeskole, realskole og gymnasium, fik jeg kunne meget lidt kendskab til, at der i Sønderjylland lever et tysksindet mindretal, sådan som der syd for dansk-tyske grænse lever en dansksindet mindretal. Måske har jeg ikke hørt godt nok efter, eller også blev det forbigået i relativ tavshed. Vist figurerede der i min barn- og ungdom ved hvert folketingsvalg på valgopgørelserne et parti i de sønderjyske afstemningskredse ved navn Slesvigsk Parti. Først mange år senere blev jeg klar over, at dette parti var det tyske mindretals parti. Dannet i 1920 lige efter genforeningen, og repræsenteret i folketinget 1920-39 og igen 1953 – 1964. Siden har det kun haft repræsentanter i byrådene i de større sønderjyske byer, som Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

At forholdet mellem de tysksindede og dansksindede i Sønderjylland ikke altid var det bedste, ja indimellem var det anspændt, især under og lige efter besættelsen, er først blev mig helt klart de senere år.

I Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder ansatte man inden for folkekirken præster, som skulle betjene den tysktalende del af menighederne.

I 1982 besøgte jeg som helt ung præst en kollega, ansat i Sønderborg. Søndag formiddag gik vi naturligt nok til hendes "danske" gudstjeneste i Christianskirken. Ved frokosten spurgte jeg, om vi dog ikke kunne gå til den tyske gudstjeneste i Skt. Marie kirke kl. 17. Det trak hun lidt på, og da jeg ikke



forstod, hvorfor, fortalte hun, at det ikke var så velset, at man gik til hinandens gudstjenester. Enden på den historie blev dog, at vi deltog i den tyske gudstjeneste i Skt. Marie kirke kl. 17. Da vi forlod kirken, hilste min kollega på et par bekendte, og så bemærkede hun: Nå, nu er det ude i hele Sønderborg, at en dansk præst ved Christianskirken har været til tysk gudstjeneste i Skt. Marie kirke. Så sent mærkedes forskellen mellem dansk og tysk satdigvæk.

Det er dog mit indtryk, at forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet er blødt ganske meget op, og nu om dage fungerer det efterhånden ganske foredrageligt og frugtbart, heldigvis.

Mellem teksten vises nogle af de meget følelsesfulde plakater op til afstemningen i feb. – marts 1920.

(Kilder: Henrik Skov Kristensen: *Gerningsmænd eller ofre*, Forlag. Historisk Samfund for Sønderjylland 2019, en bog om det tyske mindretal og forholdet til Nazityskland under besættelsen.

Simon Kratholm Ankjærgaard i samarbejde med Ole Sønnichsen: *Genforeningen 1920, Da Danmark blev samlet*, Storyhouse 2019.)



MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

AASE BISGAARD OG KIRSTEN GÅRN SKRIVER PÅ VALGBESTYRELSSENS VEGNE

Der er menighedsrådsvalg i 2020, og det foregår i år på en ny måde, da der træder en ny valgform i kraft. Den nye valgform indebærer, at der skal være to møder: Et orienteringsmøde og en valgforsamling.

Orienteringsmødet afholdes i Mejlby den 9. juni kl. 19.00 i Mejlby Borger- og kulturhus.

I Ravnkilde afholdes orienteringsmødet i Ravnkilde forsamlingshus den 10. juni kl. 19.00.

På disse møder vil menighedsrådet orientere om rådets arbejde, og der bliver mulighed for at komme med ønsker til og debat om, hvad netop din kirke skal tilbyde.

Der vil også blive orienteret om **valgforsamlingen**, der finder sted i **Mejlby den 15. september og i Ravnkilde den 16. september**.

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Det optimale er et alsidigt sammensat menighedsråd, så derfor er det vigtigt, at DU møder op og er med til at bestemme, hvem der skal være i det kommende menighedsråd.

Er der utilfredshed med valgets udfald på valgforsamlingen, kan der dog fra den 15. september og frem til den 13. oktober opstilles yderligere lister. Hvis det er tilfældet, vil der blive afholdt afstemningsvalg tirsdag den 17. november.

Menighedsrådets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst til gavn for sognet og menigheden.

Menighedsrådet har ansvaret for:

- bygninger - kirker og præstegård
- kirkegårde
- økonomi – lave budgetter og regnskaber
- medvirke ved ansættelse af præst (biskoppen er arbejdsgiver)
- ansætte og virke som arbejdsgiver for gravere, organist, kirkesangere m.v.

I år påbegyndes der en renovering af graverhuset i Ravnkilde, og der opføres en ny garagebygning til opbevaring af maskiner på kirkegårdens nordvestlige del. Den nye bygning opføres i samme størrelse og i samme materialer som det eksisterende graverhus. Dette arbejde forventes færdig i foråret 2021.

Den største opgave i den kommende valgperiode bliver givetvis at vælge en ny præst, da Holger Lyngberg desværre går på pension i 2022 pga. alder.

Vi har menighedsrådsmøder en gang om måneden i 10 af årets måneder.

Desuden er der syn af kirker og kirkegårde.

Det er også menighedsrådets opgave at støtte op om kirkelige aktiviteter i sognet f.eks. skumringstimer i præstegården, sommermøde i præstegården, sang-aftener, koncerter, babysalmesang osv.



GUDSTJENESTELISTE

JUNI · JULI · AUGUST · SEPTEMBER · 2020

DATO	DAGENS NAVN	Brorstrup	Ravnkilde
7. juni	Trinitatissøndag	10.30 HL	Ingen
13. juni	Konfirmation	Ingen	10.00 HL
14. juni	Konfirmation	10.00 HL	Ingen
21. juni	2. søndag efter trinitatis	Ingen	Ingen
28. juni	3. søndag efter trinitatis	9.00 HL	10.30 HL
5. juli	4. søndag efter trinitatis	Ingen	Ingen
12. juli	5. søndag efter trinitatis	10.30 LO	9.00 LO
19. juli	6. søndag efter trinitatis	Ingen	Ingen
26. juli	7. søndag efter trinitatis	10.30 HL	19.30 HL
2. august	8. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30 HL
9. august	9. søndag efter trinitatis	10.30 HL	Ingen
16. august	10. søndag efter trinitatis	19.30 HL	10.30 HL
23. august	11. søndag efter trinitatis	10.30 MATN	Ingen
30. august	12. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30 HL
6. september	13. søndag efter trinitatis	Ingen	Ingen

Alle gudstjenestetider skal tages med forbehold for situationen i Danmark og resten af verden.

HL = Holger Lyngberg leder gudstjenesten.

LO = Kst. sognepræst i Rørbæk-Grynderup-Stenild Laila Olesen.

MATN= Therese Strand Kudajevski.

Foto: Ejuar Noe



*Gæslinger i Lille Vildløse, 20. april,
fotograf Ejuar Noe*

